

As dun trekker nie stopt

Aon de kante nou, want de maïs moet van ut laand,
Nee nie fietse nou, want de weg li vol mè zaand,
En as de regen velt, dan glibbere we in de sloot,
En as dun trekker nie stopt, dan rijdt ie ons hartstikke dood.

En toch is er iets op Slabroek en op Bedaf,
A'k er langs kom, goa'k altijd efkes naor ons moeders graf,
Ut buurte met dun buurman op straat,
Vur un pilske is ut noit te laat.

Uje mert op maandag mè koffie en mè gebak,
We hen dun tijd en we zitte eindelijk op ons gemak,
Dun ersten borrel kumt al vlug voorbij,
En dan schuif ik de kumpkes gauw opzij.

Lekker naor ut bos en de kiendjes die gaon mee,
T'is vakantie en ze hange veul teveul vur de TV,
We gaon vur onze rust naor de natuur,
Mar da is nie van hele langen duur.

Tekst en muziek: Mario van der Linden
Arrangement: Mario v.d. Linden, Mark Söhngen, Willy Verkuijlen
Uitvoerend artiest: Taaffere